

**Φέτος είμαστε όλοι μετανάστριες/ες και κάνουμε πετάλι χωρίς σύνορα! Με τη βαλίτσα μας στην πλάτη και τις πολύχρωμες σημαίες των χωρών**

γινόμαστε: Σύριοι, Μαροκινές, Ιρακινοί, Αφγανές, Κούρδοι, Παλαιστίνιες, Λίβυοι, Αλγερινές, Πορτογάλοι, Ισπανίδες, Κενυάτες, Νιγηριανές, Μεξικανοί, Αλβανίδες, Ιρλανδοί, Χιλιανές, Αργεντινοί, Τυνήσιες, Πολωνοί, Ουκρανές, Βούλγαροι, Ρουμάνες, Τούρκοι, Κολομβιανές, Βραζιλιάνοι, Κύπριες, Έλληνες, Ελληνίδες...

και ταξιδεύουμε κόντρα σε πολέμους, ρατσισμό, κρίση, ανεργία, περιβαλλοντικές καταστροφές, φράχτες, στρατόπεδα συγκέντρωσης και διαχωρισμό, **κάνοντας ολόκληρο τον κόσμο μια πατρίδα!**

**Ο Βασιλιάς Καρνάβαλος** θα είναι ο **Πόλεμος, η Φτώχεια, η Ανεργία, η Περιβαλλοντική καταστροφή**, που ως η ρίζα του ξεριζωμού ηγείται της ποδηλατικής παρέλασης των μεταναστών/ριών, πάνω σ' ένα δίτροχο άρμα γεμάτο με πολεμοφόδια και στρατιωτικό εξοπλισμό.

**Τα Ποδηλατικά Άρματα**, αφιερωμένα στους τόπους διέλευσης των μεταναστριών/ών, θα απεικονίζουν **σκηνές από την Ειδομένη και τα συρματοπλέγματα στον Έβρο**

, ως και

**τα παράλια της Λέσβου**

, με κεντρικό άρμα τη

**βάρκα ενός ψαρά**

σε υπερυψωμένη θέση, σύμβολο της αλληλεγγύης και της προσπάθειας των κατοίκων των νησιών και των εθελοντών/ριών από άλλες χώρες να υποδεχτούν τις μετανάστριες/ες που φτάνουν στη δική μας χώρα, όπως και οι μετανάστες/ριες από τη χώρα μας φτάνουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Επιπλέον θα ακολουθεί μια

## γιγάντια βαλίτσα

με τους προορισμούς της μετανάστευσης.

Το **Καρναβάλι/Αποκριά** παραδοσιακά βασίζεται στις αρχαίες Διονυσιακές και στις νεώτερες Ρωμαϊκές γιορτές, ενώ σημαίνει αποχή από το κρέας. Το Ποδηλατικό Καρναβάλι την Τσικνοπέμπτη θέλει συμβολικά να προτείνει την **αποχή από**

**την κουλτούρα του αυτοκινήτου**

. Θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα:

**ΝΑΙ στο ΠΟΔΗΛΑΤΟ!**

Η

**λύση**

για την

**υγεία**

και τη

**σωματική**

μας

**άσκηση**

,

το

**περιβάλλον,**

την

**ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση,**

την

**κλιματική αλλαγή**

, την

**οικονομική κρίση**

και την

**απεξάρτηση**

μας από το

**πετρέλαιο,**

για την βελτίωση του

**κυκλοφοριακού**

και την

**ποιότητα ζωής.**

Το Ποδηλατικό Καρναβάλι **καλεί συλλογικότητες από όλη την Ελλάδα να συμμετέχουν** με την δική τους θεματική ομάδα καρναβαλιστών και μη-μηχανοκίνητων αρμάτων, ώστε να στείλουν το δικό τους μήνυμα. Επικοινωνήστε για την συμμετοχή της συλλογικότητας σας. Το Ποδηλατικό Καρναβάλι αυτο-οργανώνεται από μια ομάδα ενεργών πολιτών και υποστηρίζεται από διάφορες συλλογικότητες.

### **Τα προηγούμενα χρόνια το Ποδηλατικό Καρναβάλι παρουσίασε:**

**[2015]** Λερναία Ύδρα των Θεσμών της Κρίσης! Γινόμαστε Νοσοκόμοι & Γιατρίνες «Πόσο πάει το Φακελάκι;», Παπάδες «Πλούτη Ελέησον», Μαθητές & Μαθήτριες «σε Απόγνωση» και Αστυνομικοί «με μακριά γκλομπς». Ο Βασιλιάς Καρνάβαλος, μια Λερναία Ύδρα με 5 κεφάλια, σύμβολο της τερατογένεσης και της δυσλειτουργίας των θεσμών της κρίσης, θα συνοδεύεται από τα ποδηλατικά άρματα των θεσμών: της Υγείας με τα Νοσοκομεία και τα ευμεγέθη Φακελάκια, της Παιδείας που βάζει Χ στη δημιουργικότητα και τη φαντασία οδηγώντας τους Μαθητές σε Απόγνωση, της Εκκλησίας με την τεράστια εκκλησιαστική περιουσία και τα κύρια ελέησον για να βγούμε από την οικονομική

ή κρίση, της Δικαιοσύνης που μεροληπτεί σε βάρος των αδυνάτων και όσων διώκονται από το μακρύ... γκλομπ της καταστολής.

**[2014]** Το "Φαγοπότι της Εξουσίας και τους Φυλακισμένους Πολίτες της" με Βασιλιά Καρνάβαλο την εξουσία που τα τρώει στο τραπέζι, ενώ οι πολίτες "εξουσιαστήκαμε" και μπαίνουμε στα κελιά μας με στολές φυλακισμένων: άνεργοι, απλήρωτοι, μικρο-επαγγελματίες, μετανάστες, ομοφυλόφιλοι, άστεγοι, ελεύθεροι κατασκηνωτές, πεζοί & ποδηλάτες, οροθετικοί, καλλιτέχνες, διαδηλωτές, ζώα για σφαγή...

**[2013]** “Ό,τι Λάμπει Δεν είναι Χρυσός”, με τον Βασιλιά Καρνάβαλο Μίδα, τους Χρυσοθήρες, τους Χρυσοδρέπανους Χάρους από την Χαλκιδική, οι οποίοι μετέτρεπαν ό,τι άγγιζαν σε ποδηλατικά άρματα “Ράβδους Χρυσού”, υπενθυμίζοντας την ματαιότητα ενός μη ωφέλιμου ορυκτού, που καταστρέφει δάση, γη, αέρα και νερό για την εξόρυξη του. Οι Λιγνιτολάγνοι από την Κοζάνη, συνέχιζαν το φετίχ της παραγωγής ενέργειας από ένα ορυκτό που σκοτώνει.

**[2012]** “Ο Τσολιάς, η Μέρκελ και τα Λουκάνικα Φρανκφούρτης” σε μια σχέση μίσους και πάθος, μοιράζαν “Ευρώ σοκολατάκια” γιατί λεφτά υπάρχουν και ποδηλατικά άρματα “Υποβρύχια που Γέρνουν”.

**[2011]** “Ο Αλί Μπαμπά και οι 40 κλέφτες” με το αντίστοιχο άρμα της “Βουλής των Ελλήνων”, το “Άγαλμα Καραμανλή που ψάχνει την θέση του”, ποδηλατικά άρματα “Ποδήλατο στο... Αστικό, Τρένο, Τραμ, Μετρό” για τις συνδυαστικές μετακινήσεις.

**[2010]** Το άρμα “Ποδηλατόδρομος πάνω από το ΙΧ” δείχνοντας έναν ποδηλατόδρομο που περνάει πάνω από παρανόμως σταθμευμένο Ι.Χ. Το άρμα “ο Λευκός Πύργος - Πάρκινγκ Αυτοκινήτων”, μια χρήσιμη αλλαγή χρήσης, μιας αυτοκινητούπολης. Την ομάδα μεταμφιεσμένων “Η Νύφη του Θερμαϊκού” με νύφες στολισμένες με σκουπίδια κατευθύναν από τον μολυσμένο Θερμαϊκό μας. Τον Ιανουάριο του 2011 σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό Σύλλογο Καστοριάς “Σπασμένο Ρόδι”, το Ποδηλατικό Καρνάβαλι συμμετείχε στο Καστοριανό Καρνάβαλι “Ραγκουτσάρια” με τις “Νύφες του Θερμαϊκού και της Λίμνης” ζητώντας καθαρότερα νερά αντίστοιχα.

Ζωντανή Μετάδοση στο διαδίκτυο από το [Livemedia.gr](http://Livemedia.gr)

Video-Radio Spot από την Loud Productions.

Αφίσα Σκίτσο: Σταύρος Κιουτσιούκης - Στήσιμο-Τίτλοι: Τάσος Λέκκας

Ευχαριστούμε το BikeIT για την παραχώρηση ποδηλατάμαξας.

Με την Υποστήριξη: Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία, Πολύχρωμοι Ποδηλάτες.

Video Spot: [www.youtube.com/watch?v=HHBsb5sxxjU](http://www.youtube.com/watch?v=HHBsb5sxxjU)

Press Kit: Radio Spot, Αφίσα, Cover, Λογότυπο, Δελτίο Τύπου

<https://drive.google.com/folderview?id=0BzRlpmxZnkxYQ0Y4N0NYMI9VVEE&usp=sharing>

**ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΕΤΑΛΙ, ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!**

[www.bikecarnival.gr](http://www.bikecarnival.gr)

Επικοινωνία [info@bikecarnival.gr](mailto:info@bikecarnival.gr)