

Κιβωτός Σπόρων Πιερίας

Οι παραδοσιακές ποικιλίες είναι ένα κομμάτι της συλλογικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας που πρέπει να παραδίδεται από γενιά σε γενιά. Είναι ένα κοινό αγαθό, όπως είναι το περιβάλλον και το νερό και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να το θέσει υπό την κατοχή του. Είναι η μεγάλη κληρονομία του πολιτισμού, της παράδοσής και της ιστορίας μας.

Η Κιβωτός μπορεί να διαθέσει σπόρους από παραδοσιακές ποικιλίες σε όποιον το επιθυμεί με την "ηθική υποχρέωση" να επιστραφούν τουλάχιστων οι διπλάσιοι σπόροι και να καταγραφεί η καλλιεργητική εμπειρία.

Η Κιβωτός Σπόρων Πιερίας λειτουργεί στην Κατερίνη τα τελευταία δυο χρόνια. Φιλοξενείται στο Στέκι Πολιτών που βρίσκεται στην Α Πάροδο Βότση στο κέντρο της Κατερίνης. Λειτουργεί κάθε Τετάρτη 8-9 μ.μ. Υπεύθυνη της κιβωτού είναι η Σαμαρά Κωνσταντία, τηλ. επικοινωνίας 6932651183

Κιβωτός Σπόρων Πιερίας

Written by Anastasia

Thursday, 19 May 2011 22:46 - Last Updated Saturday, 01 November 2014 07:59

Με αίσθημα ευθύνης, με υποχρέωση για την διατήρηση των ποικιλιών και της ισοροπίας του οικοσυστήματος,

Η τοπική ομάδα του Πελίτι στη Κομοτηνή η "Βελανιδιά". Ανέβασε στοyoutube τρεις μεθόδους που έδειξε ο Νίκος Δομπάζης για να μαζεύουμε σπόρους ντομάτας. Είναι η εποχή που είναι ώριμες οι ντομάτες και θα χρειαστούμε πολλούς σπόρους για να καλύψουμε τις ανάγκες των επόμενων εκδηλώσεων την άνοιξη.

Μέθοδος 1^η του κηπουρού και ο τρόπος στεγνώματος και αποθήκευσης.

{youtube}6xNuEF_-19I{/youtube}

Μέθοδος 2^η Πως παίρνουμε σπόρους ντομάτας από την παρασκευή σάλτσας.

{youtube}nRKhVIS29J8{/youtube}

Μέθοδος 3^η Πως παίρνουμε σπόρους ντομάτας από πολύ ώριμες ντομάτες και ντοματίνια..

{youtube}0WQs0wwDDtw{/youtube}

{youtube}VH5CdNr-NSg{/youtube}

Η δράση αυτή γεννήθηκε μέσα από την αγάπη και την επιμονή όλων των μελών του "[Πελίτι](#)" που εδώ και χρόνια με ευαισθησία και υπευθυνότητα, από χέρι σε χέρι έχουν αυξήσει και διαδώσει τους ντόπιους σπόρους, παραδοσιακές ποικιλίες που κινδύνευαν να χαθούν.

Υπάρχει καθημερινά αυξημένο ενδιαφέρον αλλά και μεγάλη ζήτηση ντόπιων σπόρων όχι μόνο από την πόλη μας αλλά και από άλλους νομούς. Αυτή ήταν η αφορμή να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο μέσα από τη σελίδα μας έτσι ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε ή να πάρουμε τους σπόρους που θέλουμε, να μπορούμε να βρούμε ο ένας τον άλλο.

Οι σπόροι θα είναι σπόροι που κρατάτε εσείς κάθε χρόνο ή που κάποιος υπεύθυνα σας έχει δώσει. Αν έχετε αμφιβολίες για τους σπόρους που θέλετε να προσφέρετε καλύτερα να μην τους βάλετε στο δίκτυο. Αν τα φυτά είναι δίπλα σε άλλα φυτά που δεν προέρχονται από ντόπιους σπόρους είναι απαραίτητα κάποια μέτρα προφύλαξης. Οι ντομάτες είναι αυτογονιμοποιούμενες, δηλαδή για την επικονίασή τους δεν χρειάζεται έντομο. Μπορούμε με ένα κομμάτι οργάντσας να τυλίξουμε τα λουλούδια έτσι ώστε να μην επιμολυνθούν από διπλανές καλλιέργειες με τη μεταφορά γύρης από τα έντομα. Στην καλλιέργεια του καλαμποκιού μπορούμε να φυτέψουμε με ένα μήνα διαφορά από τον γείτονα μας για να διαφυλάξουμε την ποικιλία όπως είναι. Θα φροντίσουμε μέσα από αυτό το δίκτυο να γίνει σωστή ενημέρωση για τους τρόπους ασφαλούς περισυλλογής και διατήρησης των ντόπιων σπόρων.

Επίσης πολύ σημαντική είναι η παρατήρηση του φυτού. Από παλιά καλλιεργούνταν στην κάθε περιοχή ποικιλίες που ταίριαζαν με τα εδάφη και τις κλιματολογικές συνθήκες. Κάτω από αυτές τις συνθήκες τα φυτά ήταν πιο ανθεκτικά δεν αρρώσταιναν και απέδιδαν. Αυτές τις ποικιλίες θέλουμε να εντοπίσουμε στο νομό μας να τις διατηρήσουμε και να τις διαδώσουμε.

Σκοπός του δικτύου είναι να υποστηρίξουμε τον νομό μας να γίνουμε αυτόνομοι από σπόρους και όσοι διαθέτουν μεγαλύτερη ποσότητα σπόρων να συμμετέχουμε στο πανελλαδικό δίκτυο του "[Πελίτι](#)". Για να πετύχει αυτός ο στόχος ένα μέρος των σπόρων θα πρέπει να το κρατάμε για να πάρουμε σπόρους και την επόμενη χρονιά να μην χρειαζόμαστε να πάρουμε από το δίκτυο αλλά να μπορούμε να δώσουμε κιόλας.

Κιβωτός Σπόρων Πιερίας

Written by Anastasia

Thursday, 19 May 2011 22:46 - Last Updated Saturday, 01 November 2014 07:59

Ας μην υποτιμήσουμε κανέναν σπόρο, ας κρατήσουμε όσο πιο πολλούς μπορούμε. Θα χρειαστούμε και σπόρους για την επόμενη χρονιά να τους διαθέσουμε σε σχολεία που θα συμμετέχουν στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς. Να περάσουμε στα παιδιά μας την αγάπη και την σημασία της διάσωσης των ντόπιων ποικιλιών , και να μεταδώσουμε την γνώση που χάσαμε από τους παππούδες μας τώρα πριν να χαθεί εντελώς.