

Συσκευάζουμε σπόρους από παραδοσιακές ποικιλίες

Written by Anastasia

Sunday, 07 August 2011 07:51 - Last Updated Saturday, 27 August 2011 10:09

Η νέα δράση της ομάδας μας είναι η συσκευασία των πολύτιμων σπόρων μας. Αφού έχουμε συλλέξει σπόρους από παραδοσιακές ποικιλίες από τους κήπους μας μαζευόμαστε και βάζουμε τους σπόρους σε φακελάκια. Στη κίνηση αυτή συμμετέχουν και μικροί εθελοντές οι οποίοι γράφουν έξω από τα φακελάκια τα όνοματά των σπόρων.



Οι σπόροι αυτοί θα διατίθενται δωρεάν σε όποιον τους ζητήσει. Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτύχουμε τον στόχο μας είναι την επόμενη χρονιά σε όποιον διαθέσουμε σπόρους να κρατήσει τους δικούς του και να μπορεί να διαθέσει και αυτός με τη σειρά του σπόρους σε άλλους. Το ενδιαφέρον του κόσμου είναι μεγάλο. Μέσα από την ιστοσελίδα μας αλλά και από την κίνηση του πελίτι www.peliti.gr στην οποία και συμμετέχουμε, μας βρίσκουν πολλοί συνηθειτοποιημένοι καλλιεργητές από όλη την Ελλάδα και αρχίσαμε να στέλνουμε σπόρους και σε άλλες πόλεις.

Η πρώτη συνάντηση έγινε στις 23 Ιουλίου όπου και συσκευάσαμε σπόρους από σέλινο, μπρόκολο, σέσκουλα, πατζαρόφυλλα, μαυρολάχανα και ρόκα.



Η δεύτερη έγινε στις 11 Ιουλίου και συσκευάσαμε ρόκα, μπαρμπονοφάσουλα, άσπρα φασόλια, απήγανο, σέλινο, μπρόκολο και γλυκά κολοκύθια.

Συσκευάζουμε σπόρους από παραδοσιακές ποικιλίες

Written by Anastasia

Sunday, 07 August 2011 07:51 - Last Updated Saturday, 27 August 2011 10:09



Αυτή η δράση μπορεί να γίνει και μέσα από σχολεία με εθελοντές μαθητές οι οποίοι θα ενημερώνονται για την αξία των παραδοσιακών ποικιλιών που υποχρέωση μας είναι να τους διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού. Στην διάρκεια της σχολικής χρονιάς η οικολογική μας ομάδα θα έρθει σε επαφή με σχολεία για την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς καθώς και για τη πρόταση από όσους εκπαιδευτικούς το επιθυμήσουν να κάνουν μέσα στην τάξη τους φυτά. Ο κάθε μαθητής ένα φυτό από σπόρο από παραδοσιακές ποικιλίες που θα το φροντίζει και μετά θα το μεταφυτέψει στον κήπο του σπιτιού ή και του σχολείου του.

Όποια γνώση χάθηκε από τους παππούδες μας, όποιο κενό δημιουργήθηκε ας το αναπληρώσουμε τώρα πριν να είναι αργά. Τους σπόρους αυτούς μας τους έδωσε η μητέρα γη. Δεν θα έχουμε την ευκαιρία να τους ξαναβρούμε όσα χρήματα και αν έχουμε και όσο και αν αναπτυχθούμε τεχνολογικά! Είναι ο μεγαλύτερος πλούτος που μας δόθηκε αν

Συσκευάζουμε σπόρους από παραδοσιακές ποικιλίες

Written by Anastasia

Sunday, 07 August 2011 07:51 - Last Updated Saturday, 27 August 2011 10:09

κατανοήσουμε ότι είναι η πιο κατάλληλοι σπόροι για να τραφούμε με τους καρπούς τους σε αντίθεση με τα F1 και τα μεταλλαγμένα που ευθύνονται και για πολλές αλλεργίες αλλά θα επηρεάσουν όλη την υγεία μας αλλά και το DNA μας στο άμεσο μέλλον.

Ας σώσουμε ότι έχουμε σήμερα γιατί αύριο δεν θα υπάρχει!